

De Zalige Karl Leisner (1915 - 1945)

*Jij arm Europa,
terug naar je Heer Jezus Christus.*

The Karl Leisner

Rondzendbrief Nummer 17, 28 februari 2023

Nederlandse afdeling van de 'Internationaler Karl-Leisner-Kreis' (IKLK)

Karl Leisner en de heilige Mis op zijn sterfbed

Uit de dagboeken blijkt hoe belangrijk de heilige Mis voor Karl was. Regelmatig staat daarin "Stille heilige Messe c.C." cum Communione, met Communie. Ook tijdens zijn Reichsarbeitsdienst in Georgsdorf ging de zondagsmis altijd door. Op 26 december 1944, negen dagen na de 'geheime' priesterwijding celebreerde hij in Dachau zijn eerste en enige Mis. Toen hij na de bevrijding in het Waldsanatorium Planegg verzorgd werd, hoopte hij nog één keer voldoende kracht te hebben zelf de Mis op te dragen. Pater Pies beschrijft hoe Karl daar telkens voor bad en dan "hief hij zijn handen omhoog zoals bij de heilige verandering (de consecratie) alsof hij de heilige, geconsacreerde Hostie vast had, zijn blik volgde de beweging van zijn handen en zijn gelaat droeg zo'n ontroerende glans van verlangen en gelovige liefde, dat het aangrijpend was de doodzieke priester in verlangen te zien en hem niet te kunnen helpen." Er werd toestemming gegeven een altaar in de gang op te richten zodat Karl de Mis kon meebidden. Het was meer dan een meebidden, het was een soort mee-voltrekken door het offer van zijn eigen leven. Ook al heeft deze priester dus maar één keer de Mis opgedragen, het priesterschap is toch tot zijn volle recht gekomen. Terecht heeft Mgr. Schröder Karl Leisner opgenomen in zijn mooie boek *De priester als profeet* (Betsaida).



Zuster Euthymia uit Münster

Wie in Münster, niet ver over de grens, het grote kerkhof bezoekt, komt daar een 'overdekt' graf tegen. Altijd branden daar veel kaarsjes. Het is het graf van zuster Euthymia. Ze werd geboren op 8 april 1914 - 10 maanden voor Karl - en stierf in 1955. Door een ziekte werd ze niet langer dan 1.56 m en had een scheef oog. Ze was een biddende ziel en als haar om hulp werd gevraagd, zei ze: "Dat kann ick wuoll!" Op 23 juli 1934 trad ze in bij de Barmhartige Zusters van de allerzaligste Maagd en Smartenmoeder Maria, de Clemenzusters in Münster. Een kilometer verder woonde Karl al twee-en-een-halve maand in het Collegium Borromaeum. Ze hebben elkaar nooit ontmoet. Euthymia werd naar Dinslaken gestuurd waar ze tijdens en na de oorlog vele gewonden verzorgde in de Barbara barraken. Een van hen vertelde: "Vaak hoorde ik haar



voor de gevangenen bidden. 'Want - zo zei ze - het doet minder pijn, wanneer men tot de Heer bidt.'" Ze kreeg de bijnaam "de engel van sint Barbara." Van 1948 tot 1955 werkte ze in de waskeuken te Münster. Op 9 september 1955 overleed ze aan darmkanker.



Na haar dood kwamen de getuigenissen over deze zuster die uren stil bij het Allerheiligste bad en in het verborgene iedereen hielp. Haar graf werd al snel een plek waar velen om haar voorspraak kwamen vragen. En zo is het nog steeds. Zuster Euthymia was een van die vele verborgen heiligen. In haar notitieboekje staat te lezen: "Stil God en de mensen beminnen. Stil en bescheiden goed doen. Stil Gods Wil zoeken. Stil mijn plicht vervullen. Stil delen in de smart van anderen. Stil hemelwaarts vluchten. Stil in wensen en verlangens. Stil Jezus' Kruis omarmen."

Zie: <https://www.clemensschwester.de/euthymia/euthymia-zentrum/>

Wat las Karl zoal (5 en slot)

Het is altijd informatief om langs een boekenkast te lopen. Wat iemand leest zegt veel over de persoon zelf. De lijst met titels die Karl gelezen heeft verradt zijn voorliefde voor poëzie, romans, psychologie, theologie, liturgie, geschiedenis en geestelijke lectuur. Een brede belangstelling. Maar het is ook goed te kijken naar wat Karl niet gelezen lijkt te hebben. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de autobiografie van Thérèse van Lisieux op zijn lijst. In zijn dagboek noemt hij haar nergens en in zijn brieven twee keer vanwege de datum, 3 oktober (de gedachtenis volgens de oude kalender, nu is het 1 oktober).

Zij werd heiligverklaard in 1925 en was 'mateloos' geliefd. Bovendien had zij aangegeven vooral voor de priesters te bidden. Des te opmerkelijker dat het erop lijkt dat Karl haar autobiografie niet gelezen had.

Landelijke conferentie over de missionaire parochie, zat. 25 maart, Veenendaal.
Mis - inleidingen - ontmoeting - workshops - materialen ... Zie: missionaireparochie.nl

Wat kunt u de volgende keer rond 12 augustus verwachten?

Karls' retraite in 's-Heerenberg 1923 - Wie was Pater Pies SJ? - Dachau nu

Hartelijke groet,

Pastoor J.H. Smith

Contactpersoon voor IKLK Nederland

Steenschuur 19 - 2311 ES Leiden - 071 5130700

Voor de Nederlandse publicaties

www.karl-leisner.nl

karl.leisner.nl@gmail.com

Fin. ondersteuning (géén ANBI): NL33ABNA0541177613, J. Smith o.v.v. *Leisner*

Uw naam en e-mailadres worden enkel voor het verzenden van deze rondzendbrief gebruikt. Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail terug.

U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook doormailen aan anderen en hun vragen ons hun e-mailadres te geven. Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen.